



Dag onderwijsprofessional,

Wij vragen met deze mail aandacht voor onze actie: Eén grote familie!

Stichting *De boom zonder vruchten* wil op 1 juli om 12.00 uur met zoveel mogelijk mensen de tweede helft van 2020 zingend en dansend inluiden, door in het hele land het lied 'Eén grote familie' te zingen. We roepen u als directeur, schoolleider, leerkracht, IB-er of andere betrokkene bij jullie school of instelling op mee te doen en tevens deze actie te delen om een nieuwe beweging op gang te krijgen: Samen staan we sterker, samen zijn we één.

In de eerste helft van 2020 werd ons normale leven door de coronacrisis aan het wankelen gebracht en ook werd racisme heel zichtbaar. Op 1 juli start de tweede helft van het jaar. Dit kantelpunt is hét moment om een ander geluid te laten horen, de bakens te verzetten en de kansen die deze crisis óók biedt te zien en pakken.

Waarom?

Zingen en dansen verenigt, is laagdrempelig en leuk en gaat voorbij alle verschillen en grenzen. Daarom deze actie. *Samen* is de sleutel tot succes en een beweging op gang brengen, kun je alleen sámen voor elkaar krijgen. Samen kunnen we ieder mens, al is het maar voor even, laten voelen en weten dat hij of zij ertoe doet, belangrijk en nodig is. De stichting wil ieder mens, klein of groot, van elke kleur, achtergrond of geloof laten voelen en weten: je mag er volledig zijn, precies zoals je bent.

De boom zonder vruchten zegt:

JA tegen 'SAMEN'

JA tegen 'WIJ'

JA tegen elkaar helpen, steunen, motiveren en stimuleren



Doen jullie ook mee?

Help ons op woensdag 1 juli om 12.00 uur het ludieke startpunt van een nieuw 'wij' te laten zijn en iedereen het gevoel te geven erbij te horen. Dit is mogelijk door op woensdag 1 juli met elkaar - op het schoolplein, in de aula, op het sportveld of elders - het lied 'Eén grote familie' te zingen en te dansen.

De tekst van het lied 'Eén grote familie', (speciaal gecomponeerd voor *De boom zonder vruchten*), zegt alles over hoe de samenleving bedoeld is te zijn.

Het enige dat jullie ter voorbereiding hoeven te doen, is het lied een paar keer af te spelen in de groep en eventueel de YouTube video te bekijken dat online staat, om zo de sfeer en boodschap nog beter te voelen.

Wellicht vinden jullie het leuk om de uitvoering van 1 juli op te nemen en in te sturen, zodat het onderdeel kan worden van ons **videoproject**. Daarmee laten jullie zien, dat jullie ook achter deze actie staan!

De clip is samen met de tekst, muziek, video's en andere informatie te vinden op de speciaal ontwikkelde website www.eengrotefamilie.nl

Achtergrond stichting

Stichting *De boom zonder vruchten* heeft als missie om kinderen van jongs af aan mee te geven, dat ze goed en mooi zijn, precies zoals ze zijn. Om ze stevig in hun schoenen te laten staan en te laten ontdekken dat ze veel meer kunnen dan ze denken. Én dat 'wij' en samen de sleutel zijn tot welzijn en geluk. Dit leidt tot blije, gelukkige en zelfstandige kinderen die van binnenuit stralen. Met een boek, liedjes en onlineprogramma's voor scholen en ouders doet de stichting haar werk.

Kinderen hebben de toekomst, dus wij als volwassenen hebben de verantwoordelijkheid om ze alles mee te geven om een mooie toekomst te creëren.

Als er een stevig 'ik' is, kan er ook een 'jij' en 'ik' zijn. Op het moment dat kinderen ontdekken dat 'jij' en 'ik' samen 'wij' vormen, beseffen ze dat afwijzen, buitensluiten, vergelijken en kleineren van een ander stom is.

Gelieve veel te delen!

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen, ouders, scholen, kinderdagverblijven, etc.



meedoen, is het fijn als onze actie veelvuldig gedeeld wordt op diverse social mediakanalen.

Op de website vindt u een aantal afbeeldingen die verspreid mogen worden.

Vergeet ook niet de hashtag **#eengrotefamilie** te gebruiken en onze website www.eengrotefamilie.nl te benoemen. Zo creëren we een groot draagvlak en doen hopelijk zoveel mogelijk kinderen mee!

We zijn nu al ontzettend dankbaar dat u overweegt onderdeel te zijn van deze actie.

Warme regenbooggroet,

Susanne & Christel (initiatiefnemers stichting *De boom zonder vruchten*)

PS - Wij als volwassenen hebben onze kinderen te leen van de toekomst. En dat wat je leent moet je altijd beter en mooier teruggeven.



Stichting

De boom zonder vruchten

Jij bent een prachtige regenboogvrucht!



Founding Mothers

T:06-222 151 30

E: info@deboomzondervruchten.nl

W: www.deboomzondervruchten.nl

W: www.eengrotefamilie.nl

Volg ons op: [Facebook](#), [Instagram](#), [Twitter](#)